

Verbinding



Contactorgaan van de
Protestantse
Gemeente te Gasselte

Kerkasiel Kampen

Vrijwilligers gevraagd NL Doet

Van de kerkenraad

Kerkenraad

Predikant

Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (De Weem)
9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;
bereikbaar onder nummer 06-11232923.
e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter: Mevr. C. Scholten-van der Scheer
tel. 0599-858939

Scriba: Mevr. E.L.Vreugdenhil
tel. 0599-564107
e-mail: scribaat@kerk-gasselte.nl

Ouderlingen

Mevr. H. Pool tel. 0599-513032
Mevr. E.L.Vreugdenhil tel. 0599-564107

Ouderling-kerkrentmeesters

Mevr. C. Scholten-van der Scheer
tel. 0599-858939

Kerkrentmeesters

Dhr. A. Wegman tel. 0599-565442
Dhr. H. Braams tel. 0599-513032
Dhr. J.H.P.Tamminga tel. 06-42221255
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

Diakenen

Mevr. I. Helder tel. 0599-512362
Vacant

Zondagsschoolleiding

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

Koster

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360

Verhuur kerkelijke gebouwen

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360

Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
NL 34 RABO 0321 1530 57

Website kerk

www.kerk-gasselte.nl



Website Vrienden Witte Kerkje

www.vriendenwittekerkjegasselte.nl



Vrienden Witte Kerkje Gasselte





God bestaat niet

Dat lijkt een nogal boude uitspraak. Toch wordt het vaak gezegd, zeker als we het hebben over alle vreselijke oorlogen van dit moment. Het idee van een 'God' laat zich maar moeilijk verbinden met de mensonterende beelden die regelmatig voorbijkomen. We worstelen met het beeld dat we van God hebben. God, de almachtige, die in zou moeten grijpen! Hoe kan Hij dat allemaal toestaan?

Het spel ...

Ja, dat "hoe kan Hij dat allemaal toestaan" is makkelijk gezegd, maar ingewikkelder dan je denkt. Want hoe moet je je dat dan voorstellen? Als dat werkelijk zo zou zijn, dat God in zou kunnen grijpen in zo'n desastreuze situatie als een oorlog, wat zegt dat dan over ons en onze wereld? Het zou erop gaan lijken dat onze werkelijkheid niet de echte werkelijkheid is, maar dat we in een soort virtuele realiteit gevangen zitten. God 'bestaat' dan als de programmeur van het grote computerspel "De Wereld". In die game, waar je zonder het te willen in verzeild geraakt bent, creëer je je eigen avatar. Alleen... je verzint het niet alleen, maar je bent dat personage ook echt. God heeft allerlei niveaus uitgedacht. Je kunt je eigen niveau kiezen en op basis daarvan kun jij jouw persoonlijke uitdagingen aangaan. De keuzes die je maakt, bepalen jouw verhaallijn: als je succesvol bent, kom je op een hoger level en kun je wat extra gadgets verdienen of bijkopen. Maar als je faalt, als de boel op een gegeven moment veel te veel uit de hand loopt, dan is het 'game over'. Daarna regeneert het en begint het spel opnieuw. Bij nader inzien toch wel een aantrekkelijk idee? Dat God, als schepper van dit computerspel op een gegeven moment alle in-game-chaos wist en we met een schone lei met een nieuw spel kunnen beginnen? En eh..., wie zijn wij dan in dit plaatje?

... en de spelers

Als er een God bestaat, dan is dat niet Diegene die het spel tot in de finesses heeft bedacht. Het is eerder de kracht die ons innerlijk (onze ziel) raakt, waardoor wij medespelers worden, die evengoed de koers van het spel bepalen. God is dan niet de grote, almachtige bedenker van het spel, maar is meer degene die we ontmoeten in een ander mens, in heel de levende wereld om ons heen. In de interactie met mensen, dieren, natuur, wordt er iets van ons verlangd, kunnen we niet aan de kant staan en er op een afstand naar blijven kijken. Zodra we meedoen in dat morele appèl, ontstaat er ook iets van een verbinding met God. Zo sturen we samen met Hem de koers van hoe de dingen gaan. Dat zit 'em nooit in acties waar spierballen aan te pas komen. We vinden het in een kleine daad, een kwetsbare ontmoeting. Geen stoer verhaal waar je goed mee kunt scoren of iets mee kunt verdienen.

Kerst en Pasen

We zitten nu tussen Kerst en Pasen, twee feesten die heel veel gemeen hebben. Ze gaan over het leed van een mens, als een universeel verhaal. Over de pijn van het mens-zijn. Als God bestaat, dan is dat daar waar mensen er voor elkaar zijn, vaak juist daar waar er niks te winnen valt. Ons morele kompas, dat verder gaat dan alleen kil eigenbelang. Als God al bestaat, dan is Hij daar waar mensen wanhopen op de puinhopen van hun bestaan. Is Hij de kracht die ons opheft, ons weer leert om op onze benen te staan. Is Hij het die ons, in alle kwetsbaarheid, liefde geeft. Omdat Hij die wankele basis van ons bestaan zelf door en door kent. Het is Zijn liefde die het uiteindelijk winnen zal van alle kwaad. Als het ergens, ooit, aan het eind van alle ruimte en tijd 'game over' zal zijn.

Met dank aan Bas en Luuk, makers van de computergame Colony Survival, voor het gebruik van de foto

Uit de Kerkenraad

We wensen u en jou een gezegend en gezond 2025. We wensen elkaar een fijn jaar toe, waarin we elkaar regelmatig hopen te ontmoeten. Zowel op zondag als door de week.

In de vorige Verbinding kon u lezen dat er voldoende mensen uit de gemeente zijn opgestaan, om een doorstart te kunnen maken voor de kerk. Inmiddels heeft de kerkenraad vier keer vergaderd. We zijn vol goede moed. Niet in de laatste plaats omdat we ook veel gemeenteleden gesproken hebben, die langzaam weer vertrouwen tonen in onze gemeente.



Het is begin januari als ik dit schrijf. Na de Kerstdagen, gaan we langzaam weer naar het licht toe. We gaan ervan uit dat dat ook in figuurlijke zin voor de kerk geldt. De kerkenraad is nog niet op volle sterkte. We gaan de komende maanden op zoek naar versterking. Concreet zoeken we nog ten minste van elke functie één ambtsdrager, dus een Diaken, een Ouderling en een Ouderling-kerkrentmeester. Wilt u mee bouwen aan de toekomst van de kerk, of kent u iemand die dat heel goed zou kunnen, laat het weten. We gaan graag met u in gesprek over een passende plek.

Wat hebben we ondertussen gedaan? Als nieuwe kerkenraad zijn we begonnen met een kennismaking en verdieping. Wie zijn we en wat vinden we belangrijk. En niet in de laatste plaats hoe willen we communiceren, met elkaar, maar ook met u. De woorden heb ik weergegeven in een tekening, omdat een beeld meer zegt dan vele woorden.

In december hebben we het concept-beleidsplan 2025-2030 besproken. In januari hebben we daar ook de financiële consequenties naast gelegd. De kerkrentmeesters wordt gevraagd de verschillende scenario's ook in een toekomstig financieel perspectief uit te werken.

Op 17 maart is er een gemeente-avond over het beleidsplan. We gaan dan graag met u in gesprek over de keuzes die we kunnen en moeten maken om als kerk ook in 2030 nog gezond en een fijn thuis te kunnen zijn.

Catrien Scholten, voorzitter

Overzicht culturele activiteiten in Witte Kerkje

- Zondagmiddag 9 februari 2025: Leonard Cohen programma!

Bijna 2 uur lang kunt u genieten van de vertolking van Leonard Cohen's grootste hits door Anne-Marie Bovenkamp en Rob Meulman, twee singer-songwriters uit Westerwolde. Het is meer dan alleen luisteren. De muziek wordt omlijst door sfeervolle video's en foto's. Iedereen heeft zijn eigen gevoel en beelden bij die tijdloze songs. Hoe dacht Cohen bijvoorbeeld over geloven, relaties, vrouwen? Waar kwamen zijn songs vandaan? Wat inspireerde hem? U begrijpt het al, het optreden is meer dan zingen alleen. Aanvang is **15:00 uur**, de toegangsprijs is 10 euro (incl. koffie/thee).



- Zondagmiddag 9 maart 2025: optreden van Bigband Jazz Venture

Een swingende middag met een jazz-band, dergelijke muziek hadden we nog niet gehad sinds we in februari 2023 met zondagmiddag activiteiten zijn gestart. Jazzventure is een bigband uit de stad Groningen. Al meer dan 20 jaar brengen ze een swingend en veelzijdig jazzrepertoire ten gehore! Nu ook gepland in het Witte Kerkje in Gasselte. Aanvang is **14:15 uur**, de toegangsprijs is 10 euro (incl. koffie/thee).

- Op **4, 5 en 6 april** bruist het van de activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding van Gasselte met o.a. een expositie in de kerk en evenementen rondom kerk en pastorie. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Gasselte '40-'45.

- In de maand mei – veelal een drukke maand – staat nog geen activiteit gepland.

- Zondagmiddag 22 juni 2025: concert "A Celtic Harp Dream"

door harpiste **Regina Ederveen** (Keltische harp), **aanvang: 15.00 uur**. De toegangsprijs is ook dan weer 10 euro (incl. koffie/thee).

Aanmelding wordt aanbevolen. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl, kijk op de website <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/> of bel of WhatsApp naar **06-26766360**.



Van de zondagsschool

Een nieuw jaar en een goede start

Vanuit de zondagsschool willen wij iedereen nog de beste wensen voor 2025 toewensen!

De laatste maand van 2024 stond vooral in het teken van de Herderstocht en het Kerstfeest van de Zondagsschool.

Op vrijdag 13 december vond de Herderstocht plaats. Net als voorgaande jaren in de schaapskooi. Ook dit jaar was deze tocht druk bezocht en kon men genieten van een mooi kerstverhaal. Dit keer had juf Blanka van de zondagsschool het verhaal voorgelezen en was Alinde de engel. Het was een mooie en gezellige Herderstocht. Zo fijn dat dit met de hulp van zoveel Gasselters kan plaatsvinden. Zoals gewoonlijk was het weer een geslaagd Kerstfeest. Dit keer hadden we de viering niet op de zondag voor Kerst, maar op de zaterdag 21 december. Het is altijd weer een gezellig, sfeervol nostalgisch feest zo met de kinderen bij de grote versierde boom. De warme chocolademelk en de lekkere kerstkransjes in de pauze gingen er ook lekker in. En natuurlijk als topper van het feest, de tasjes met een mooi boek en zakje snoep voor elk zondagsschool kind. Als dank voor dat ze het hele jaar getrouw naar de zondagsschool komen.

Op zondag 5 januari hadden we de Nieuwjaarsinstuif. Er kon weer volop spelletjes gespeeld worden,

zoals Snottie Snot, de ouderwetse Pim Pam Pet en natuurlijk een competitie sjoelen. Ook de ouders waren uitgenodigd en die waren nog fanatieker met sjoelen dan de kinderen. maar goed...er kan er maar één de beste score hebben en dat was dit jaar Duuk!!! Tussendoor hebben we heerlijk zelfgemaakte kniepertjes en nieuwjaarrowletjes van juf Sjouke gegeven en voordat we het door hadden was het uur alweer om...

Voor 2025 hebben we de volgende zondagsschool planning gemaakt. Mocht je denken, dat lijkt me ook heel leuk...kom dan gewoon op een van deze data langs met je papa of mama en kijk of je het leuk vindt. We zitten in de leerkamer en via de grote parkeerplaats bij de kerk te vinden van 10.00-11.00 uur.

Januari: 5 en 19

Februari: 2 en 16

Maart: 2, 16 en 30

April: 13 (Palmpasen) en 20 (Paasontbijt in de leerkamer)

Mei: 11 en 25

Juni: 15 (Sluitingsdienst en buitendag)

Groetjes en hopelijk tot gauw op de zondagsschool!
De kinderen en leidsters van de zondagsschool

In de vorige Verbinding hebben de nieuwe kerkenraadsleden zich aan u voorgesteld. Helaas was er geen plaats voor de foto's, daarom nu.



Catrien Scholten



Hillie Pool



Ina Helder

Eindelijk volwassen – De wijsheid van de tweede levenshelft

Op **20 maart 2025** is er in het kader van Vorming en Toerusting een programma met lezing & liedjes over wijs ouder worden verzorgd door Frits de Lange en Eessa Frieman. Het wordt gehouden in de Dorpskerk (Brink 8) te Gieten.

Even in het kort: Frits de Lange (theoloog en schrijver) doet vanuit zijn vakgebied al lang onderzoek naar 'goed ouder worden'. Als 65-plusser is hij nu ook een beetje ervaringsdeskundige. In zijn lezing legt hij uit waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. Hij gelooft ook niet in de ouderdom als alleen maar een succesverhaal. Wijs oud worden, dat is zijn ideaal waar hij – als wetenschapper en als 'oudere-in-opleiding' - een goed woord voor wil doen. De delen van de lezing worden afgewisseld met eigenwijze en ontroerende liedjes over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa Frieman.

FRITS DE LANGE
**EINDELIJK
VOLWASSEN**
DE WIJSHEID
VAN DE TWEEDE
LEVENSHELFT

De avond begint om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur. De avond is vrij toegankelijk. Vrije gift is welkom. **Graag vóór 1 maart 2025 opgeven.** Via mail of app bij ds. Patrick de Vries (predikantgieten@outlook.com), telefoon 06-49865120.



NL DOET zaterdag 15 maart

Voor zaterdag 15 maart zoeken we vrijwilligers (man, vrouw, jong, oud), die een paar uur willen helpen met enkele klussen. Ook dit jaar gaan we weer klussen in en om het Witte Kerkje en de Pastorie. De klussen vinden afhankelijk van het weer binnen of buiten plaats. De klus-dag is van 10 tot 12:30 uur. We eindigen met een kop soep en een broodje. En wil je daarna nog wat doen, graag.

Er kan binnen o.a. gewerkt worden aan het opruimen en schoonmaken van trap naar de toren, orgelzolder, preekstoel, keukens, CV ruimtes, opbergschuur. Buiten zijn er klussen op het historische kerkhof, rond de kerk, het schuurtje en de pastorie.

De vrijwilligersklus is aangemeld bij NL DOET en er is subsidie toegekend voor materialen en voor koek, broodjes en soep.

Voor vrijdag 14 maart zoeken we 2 a 3 mensen, die met een schilder willen helpen bij de witte beelden in de tuin van de pastorie. De schilder maakt voor april de beelden weer verblindend wit met geschikte verf voor de kwetsbare kalkzandstenen beelden.

Voor meer informatie en aanmelding: website <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/>, mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl of via de koster, Jan van het Hof (06-26766360). Ook Whatsapp.

Jaarprogramma 2025



**10 januari: Nieuwjaarsvisite
m.m.v. "de Fiebeldekinten"**

**12 februari: Jaarvergadering
m.m.v. "Het Huus van de Taol"**

**12 maart: Wijkagente en
medewerker Meldkamer
Ambulancezorg**

**4 april: 80-jarig bevrijding
i.s.m. "Het Witte Kerkje"**

**14 mei: Natuurfilm "HABITAT"
Getoond door de makers Henk en
Janetta Bos**

**Juni, Juli, Augustus:
VAKANTIE**

**10 september: Wensambulance
Noord-Nederland**

**8 oktober: Modeshow m.m.v.
FAM FAM en YOUMEN
(Ook niet-leden zijn welkom)**

**12 november:
Reddingshonden-team INSED**

**10 december: Kerstviering m.m.v.
Duo Amuze en Jan Germs**

**15 december: Kerstdecoratie
maken**

 secretariaatvngasselte@gmail.com

 <https://vrouwenvannu.nl/gasselte>

 Dorpshuis "de Trefkoel"

 06-82000642

Lied 515



Het eerste nummer van de Verbinding in het nieuwe jaar leek mij een mooi moment om nog even stil te staan bij het indrukwekkende lied 515 uit de liedbundel.

Het is gebaseerd op een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef het met kerst/oudjaar in 1944, voor zijn verloofde en zijn familie, vanuit de gevangenis.

De gemeente zong dit lied in de dienst van eerste kerstdag en ds Roersma gaf een korte uitleg bij de achtergrond ervan.

vers 1

Door goed machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar

Bonhoeffer was een luthers predikant en theoloog. Hij zag de kerk als het lichaam van Christus, meer dan gewoon een plaats waar over Christus werd gesproken.

Gedurende het nazi-regime maakte hij deel uit van de "Bekennende Kirche", een christelijke verzetsbeweging. Hij was betrokken bij het helpen van joden en bij een samenzwering om Adolf Hitler te doden. Het gedicht schreef hij enkele maanden voor zijn executie in april 1945.

vers 7

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
ik zeker met ons elke nieuwe dag

Wil je meer lezen over hem, kijk dan op:

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-was-dietrich-bonhoeffer/>

Ingeborg van den Bovenkamp



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen maanden als groet van de gemeente naar de volgende personen:

9 november

Mevr Iddekinge; Gasselte

10 november

Mevr. A. Tarlan; Borger

17 november

Mevr R. Berkhoff; Drouwen

24 november

Mevr Machiels; Gasselte

1 december

Mevr L. Wilkens; Gasselte

8 december

Dhr. Wijmenga; Gasselte

22 december

Mevr. Nijhof; Gasselte

25 december

Dhr L. Boltjes; Gasselte

5 januari

Mevr J. Hadderingh; Gasselte.

Kerkasiel in Kampen

Wat een bijzondere ervaring om, samen met onze organist Geert Meendering, 2 uur lang de dienst gaande te houden! Ik ontving de kaars van mijn voorgangster en daarna gaf ik de kaars door aan de volgende voorganger. Dat was Raymond de Hoop, die samenwerkte met onze andere organist Roelf Wind. Je weet je tijdens de viering verbonden met al die andere voorgangers die voorgaan. Op een heel bijzondere manier, door een doorgaande viering, proberen we als kerk om het verharde hart van politici te bereiken en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de kinderen van deze familie Babayants, maar voor al die kinderen die al zo lang deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Hun gevluchte ouders proberen jarenlang (de Babayants al meer dan 11 jaar!!) om gehoor te vinden voor hun asielvraag. Twee van de vier kinderen van het echtpaar Babayants zijn in Nederland geboren. Nog afgezien van het feit dat het niet veilig is om terug te keren, is zo'n gezin helemaal vervlochten met en voelen zij zich deel van onze samenleving.

Daarom is er in Kampen dag en nacht door een kerkdienst gaande. Of je nu gelovig bent of niet, je bent van harte welkom om zelf ook als bezoeker, deze doorlopende dienst mogelijk te maken. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Op de website kerkasielkampen.nl kun je er verder over lezen. Mocht je erbij willen zijn als we vanuit Gasselte de dienst gaande houden, dan kun je contact met me opnemen over de dag en de tijd waarop ik sta ingeroosterd. Dit alles onder voorbehoud van het kinderpardon waar wij op hopen en voor bidden:



*Trouwe God,
bij U brengen wij het gezin Babayants:
de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa
en hun ouders Aleksandr en Karina.
Bij U brengen wij alle in Nederland
gewortelde asielkinderen en hun ouders.
Bij U brengen wij alle mensen
die zich met hart en ziel voor hen inzetten.
Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers.
En wij bidden U:
geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop, geef liefde.
Amen.*



Van de boekentafel

Goede voornemens kunnen nog prima vanaf 1 februari! Bijvoorbeeld iedere dag een stukje uit de bijbel lezen. Met behulp van dit boekje is het heel makkelijk. Je kunt beginnen wanneer je wilt. De uitleg is prettig leesbaar en voegt iets toe.

Preludium

Muziek is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Naast het actief meedoen door te zingen, is ook het luisteren naar de muziek een manier om te verstillen. Daarom is van oudsher het preludium een vast onderdeel van de liturgie, helemaal aan het begin van de eredienst. Het geeft je als kerkganger een moment van rust en inkeer, voordat de dienst echt begint.

Dat moment willen we graag terughalen in onze erediensten. Bij aanvang van de dienst komt de kerkenraad naar binnen. Het orgel zet dan in en we luisteren een paar minuten naar het orgelspel. Vervolgens komt de dienstdoende ambtsdrager naar voren en doet de mededelingen en geeft de voorganger de handdruk. Op deze manier zet het preludium de toon voor de eredienst.

De eerste twee maanden doen we dit op proef. We horen graag uw reacties!



MAALTIJDVOORZIENING GASSELTE

Tafeltje Dekje - sinds 1988 een begrip!

Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

Bezorgingsgebied: Gasselte, Kostvlies, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gieten en Gieterveen.

Meer informatie: Marjan van der Duin,
0599-512753 / 06-40710965
info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl

Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei
met goed verzorgde voeten door

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer
medisch pedicure

MEDISCH
PEDICURE

Gediplomeerd lid:



Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppescura@hotmail.com



de Trefkoel
dorps huis

organiseert in

2025:

7 febr.: "Eten bij...Peer Wagenaar"

29 maart: "Meul'ndob Wandeltocht"

5,12,19,26 juni: "Meul'ndob Fietstocht"

11 okt.: Bingoavond

Nadere informatie volgt t.z.t.

Contact: activiteiten@dorpshuisgasselte.nl

Tel.nr.: 06-82000642

Wie ben ik?

Vele vrijwilligers zijn op de een of andere manier betrokken bij de Protestantse Gemeente in Gasselte. Met enige regelmaat stellen we in Verbinding een van die vrijwilligers in het kort aan u voor.

Deze keer Roel Wind



17-07-1950 geboren in Onstwedde.

De POP muziek die in onze jeugd ontstond was op de een of ander manier niet echt aan mij besteed. Door orgellessen van Doewe Kraster uit Veendam, en daarmee ook meedoend aan zijn "Bach" koren passie, bleef ik van zingen en kerkliederen houden. De melodieën, van psalmen en gezangen, en na in gebruik name van het liedboek 1973, de weg naar vernieuwing van kerkliederen, werd min of meer mijn "Passie". Na orgel les, kwam een cursus koordirectie en daarna zangles. Zangles heb ik nog steeds.

De traditionele koren zijn vaak gebonden aan een repertoire dat liturgisch minder geschikt is binnen kerkdiensten. In mijn beleving zou een koor de ambitie moeten hebben om ondergeschikt aan de voorganger een dienende functie te vervullen binnen kerkdiensten. U begrijpt, dat is bijna uitsluitend weggelegd voor een Cantorij. Dat werd gaandeweg mijn "passie" als dirigent, heb ik ook vele jaren mogen doen. In Gasselte, Muntendam en ook in Bellingwedde.

Na het in gebruik nemen van Liedboek 2013, waren er veel meer mogelijkheden voor Cantorijen // voorzangers binnen onze kerkdiensten. Helaas wordt daar in de praktijk (nog) te weinig gebruik van gemaakt. Voorgangers durven vaak niet, weten ook niet wat voor vlees ze in de kuip hebben. Wie speelt er tijdens de dienst, is er een voorzang(st)er? Voor mij is het normaal, hetgeen gespeeld wordt ook te kunnen zingen. Als er een onbekend lied in de liturgie staat is het voor mij een uitdaging me daar goed op voor te bereiden, en na een voorspel waarin melodie, tempo en toonhoogte goed te horen zijn, ook volop mee te zingen. In een megakerk is dat niet zo zinvol, in een intieme sfeervolle zetting zoals in Gasselte is dat fijn om te doen, en wordt dat, althans zo ervaar ik het uit de reacties, gewaardeerd.

Ik hoop nog vele jaren mijn "passies" te mogen volgen en uitvoeren, maar hoop vooral, dat er jongere mensen zullen opstaan die deze "passies" zullen overnemen. Orgelspelen is niet zo in tegenwoordig, maar de beste organisten zijn vaak opgeleid als pianisten.

Wie weet?

Koffie ochtenden in de Leerkamer



Ook het komende seizoen zijn er om de twee weken, op de woensdag, koffieochtenden in de Leerkamer van het Witte Kerkje.

De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig

bijpraten maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april.

De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30.

Wees welkom!



Kopij

voor de volgende Verbinding ontvangen

we graag voor 9 maart a.s.

per e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 'omzien naar elkaar.'

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-adres:

ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Datum	Voorganger	Collecten
2 februari	ds. O. Mulder	werelddiaconaat, Ethiopië, klimaatverandering noodhulp Midden Oosten
9 februari	mevr. P. de Kruijf	
16 februari	ds. L. Roersma	onderhoud kerk en pastorie
23 februari	dhr. H. Dijkstra	Sterke vrouwen in de kerk. Papua Nieuw Guinea. ons diaconaal project voorjaarszending
2 maart	ds. J. Middeljans	
9 maart	ds. L. van Ketel	Egypte, tegen huiselijk geweld gemeentewerk
16 maart	ds. L. Roersma	binnenlandsdiaconaat
23 maart	Eerste zondag 40-dagentijd ds. A.J. Wouda	omzien naar gevangenen onderhoud kerk en pastorie
30 maart	Tweede zondag 40-dagentijd ds. F. Karelse	werelddiaconaat
6 april	Derde zondag 40-dagentijd ds. L. Roersma	Kinderen in achterstandswijken onderhoud Historisch Kerkhof
13 april	Vierde zondag 40-dagentijd dhr. A. Weemstra	
	Vijfde zondag 40-dagentijd	Stichting Dorcas Hoogeveen



Collecten

Datum	Diaconie	KRM	Schaal	Omschrijving schaalcollecten
3 november	22.70	19.00	52.00	Najaarszendingscollecte
10 november	29.30	24.00	78.00	Liliane fonds
17 november	28.00	28.85	73.00	Gemeentewerk
24 november	34.70	29.40	81.50	Hospice Assen
1 december	39.54	36.30	98.00	Kinderen in de knel (kerk in actie)
8 december	33.80	27.30	62.00	Kerk en pastorie
15 december	28.60	32.80	71.00	Zondagsschool
22 december	20.15	30.65	71.50	Jongeren (kerk in actie)
24 december kerstnachtdienst	120.00	125.45	298.30	PW3 project, Papoea-Nw Guinea
25 december 1 ^{ste} Kerstdag	61.87	87.10	150.50	Kinderen in de knel (kerk in actie)
29 december	21.00	19.15	42.50	Gemeentewerk

Alle gevers via de collecten of via andere wegen hartelijk dank voor uw gaven.



Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Wijk	Contactpersoon	Telefoon
Dorpsstraat	<i>Vacature</i>	
De Brinken, J. Hugerslaan, Grotenend, Esweg, Stationsstraat, Looweg	Mevr. L. Wilkens	564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg,	<i>Vacature</i>	
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	Mevr. M. Barhorst	564279
Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	Mevr. M. Zwaan	565030
De Hoefslag	<i>Vacature</i>	
De Hoefslag I t/m 49 (appartementen)	<i>Vacature</i>	564896
Hoogte der Heide	Mevr. J. Hadderingh	564896
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	Mevr. M. de Wolde	06-15101388
De Heugte, Thebinckslaan, B. Fabritiuslaan, Catharinalaan	Mevr. T. Berkhout	06-52076107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	<i>Vacature</i>	
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	<i>Vacature</i>	
Schulte Alinghlaan	Mevr. M. Pieters-van het Hof	06-23729979
Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	<i>Vacature</i>	
Kerkstraat	Mevr. F. Roosien	06-14645492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,	<i>Vacature</i>	
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	<i>Vacature</i>	
Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond	Mevr. H. Speelman	0599-512523
Gieten	<i>Vacature</i>	
Drouwen, Borger en overig buitengebied	Mevr. M.J. Berkhoff	564723

Verbinding is een uitgave van
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Nummer
febr./maart 2025

Redactie
Verbinding

Ingeborg van den Bovenkamp
(eindredactie)
Tel. 06-10120067
e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Lies Vreugdenhil
Tel. 564107
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Het volgende nummer
van Verbinding
verschijnt
april 2025

Kopij mailen naar
ivdbovenkamp@hotmail.com

Vormgeving en druk:



Grafisch Goed
Dorpsstraat 14
9462 PL Gasselte
info@grafischgoedgasselte.nl



Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen.
Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.